

## Barnesyn

Med baggrund i vores udviklings syn og fremtidsvision er det vores opfattelse, at det "at kunne tage vare på sit eget liv", med alt hvad det indebærer, er en både nødvendig og vigtig egenskab for den der vokser op til fremtidens samfund.

Vi ser det derfor som et vigtigt mål: at hvert enkelt barn udvikler evne og vilje til, at skabe sit eget liv og øve indflydelse på sine livsomstændigheder – i et ansvarligt, ligeværdigt og solidarisk samarbejde med andre mennesker.

- Selvværd – ved at børnene møder åbenhed og forståelse for deres handlinger hos de voksne og gennem mange små sejre i hverdagen udvikler tillid til deres egen kunnen.
- Selvstændighed – ved at børnene lærer og får mulighed for at løse så mange opgaver selv som muligt. Såvel i forhold til egen person, som ved praktiske opgaver i dagligdagen og i det sociale samspil.
- Selvbestemmelse – ved at der er plads til, at børnene kan deltage i beslutningsprocesserne og præge forhold i huset, således at de har reel indflydelse.
- Selvforvaltning – ved at børnene får mulighed for at tage ansvar for deres handlinger og styre dem i den retning de ønsker det.

Ovenstående betyder, at vi som voksne skal bidrage aktivt til at balancere det ansvar det enkelte barn kan håndtere, og samtidig fastholde et voksen ansvar. Vi skal lytte til børnene, respektere deres ønsker, ideer, og tanker, samt tage deres udsagn for pålydende. I det ligger også, at vi skal være opmærksomme på de rammer vi skaber for børnene – og vi indenfor rammerne skal være parate til at tage konsekvenserne af deres valg med henblik på, at børnene gradvist får et stadig større ansvar for deres eget liv.

Vores grundlæggende respekt for individet og det individuelt orienterede udviklings syn er ikke et udtryk for det enkelte barn alene – og kun den enkelte der skal være fokus på hele tiden. I Hesselgården indgår børnene som en del af et socialt fællesskab og det er i den sammenhæng, at børnene lærer og tilegner sig de færdigheder, der er nødvendige for samarbejdet og fællesskabet med andre, både her og nu og i et videre livsperspektiv.

Det handler om evnen til at give plads til andre og kunne nedtone egne behov. Om at kunne vise hensyn til andre og kunne sætte sig i andres sted og i det hele taget kunne respektere andre.